



Rechtspraak op Het Herenhul



Vorig jaar heeft een groot aantal vrijwilligers onder leiding van stichting Probos veel cultuurhistorische details van het bos- en natuurgebied Engelandersholt blootgelegd. Ons landgoed Bruggelen bij Apeldoorn is een onderdeel van dit gebied. Zo'n inventarisatie levert nuttige aanwijzingen op voor goed beheer. Ook komen er feiten naar boven die het interessant maken een gebied opnieuw te bezoeken en te beleven. Wie op landgoed Bruggelen bijvoorbeeld Het Herenhul bekijkt, ziet 'slechts' een heuvel met een steen op een open plek in het bos. Maar achter deze steen gaat veel boeiende informatie schuil.

Het was ons bekend dat er van de dertiende tot de zeventiende eeuw op deze plek recht gesproken werd. Daarvan getuigen bijvoorbeeld een aangetroffen plattegrond van een 'klaarbank' uit 1563 en enkele 'klaarboeken' met vonnissen.

Ook wisten we dat in deze omgeving van de zevende tot de tiende eeuw veel ijzer gewonnen en over heel Europa verhandeld werd. De kuilen waaruit het ijzer werd gewonnen, zijn nog aanwezig en in kaart gebracht. Dit maakt een georganiseerde samenleving waarschijnlijk, met onder meer een goede rechtspraak.

Maar dankzij het (veld- en archief)onderzoek in 2015 mogen we aannemen dat de rechtspraak op deze plek zelfs nog veel ouder is. De Romeinse schrijver Tacitus sprak in het jaar 98 na Christus in zijn 'Germania' al over volksvergaderingen op markante locaties in bossen en wouden waarbij rechtshandelingen, twisten en strafzaken werden besproken. Het lijkt er sterk op dat hij daarbij ook op Het Herenhul doelde, een wat vooruitgeschoven gelegen heuvel in het IJsseldal op de overgang tussen hoog en laag gebied waar begraafplekken erop duiden dat er in de prehistorie al mensen woonden.



Landgoed Bruggelen bezoeken?
Kijk op www.glk.nl/bruggelen